

# RNH 2017

## W.S.V. de Kreupel

**24 MEI**

---

### **DAG 1**

#### **SPULLETJES PAKKEN**

's Middags thuisgekomen van het werk, snel nog wat spullen pakken, koelkast leeghalen en hop met gezwinde spoed naar Andijk. Het palaver van het rondje NH 2017 vangt namelijk om 20:00 uur aan in het clubhuis van WSV de Kreupel.

Omdat wij met onze d'Hélios (Dehler 29) voor het eerst mee gaan, is het zeker van belang aanwezig te zijn. Als wij arriveren, zit de kantine al aardig vol. Een voorstelrondje begint; de nieuwe organisatie is er klaar voor. Jan, Stef, Rinus en Margo, Anita en niet te vergeten Thijs delen tasjes uit met allerlei leuke goodies, een monsterboekje en de nodige documentatie.

De sfeer zit er al goed in, als we het monsterboekje bekijken. Dikke pret bij het zien van een kleurplaat en andere leuk bedachte opdrachten. We gaan ons best doen, nadat de koffie op is lopen we terug naar de haven en nemen van de, door de organisatie ingekochte voorraad t.b.v. de steigerborrel, een flinke doos vol blikjes bier mee.

Morgen gaan we op vertrek en we hebben er zin in!

### Dag 2

#### DEN HELDER, HERE WE COME!

Omstreeks 8 uur zouden we op vertrek gaan, helaas wordt het bij ons wat later, nadat één van ons de wekker verkeerde instructies had gegeven.

Er is weinig wind, maar het is stralend mooi weer! De komende dagen belooft het ook mooi stabiel weer te worden. We halen onze achterstand in, door het eerste stukje motor zeilend af te leggen. Al gauw hebben we daar tabak van en gaat de motor uit en zeilen we verder naar Den Oever. Wat een heerlijk zeiltochtje is dit. Als we om ons heen kijken zien we de andere 25 schepen ook lekker mijlen maken. Overal wappert de WSV vlag keurig in het want. Niet geheel onbelangrijk waar je zo'n clubvlag ophangt, want er gaat op onze vlagetiquette gelet worden door de commissie. Gelukkig zijn wij altijd secuur met onze vlagvoering, dus het lijkt een makkie te worden. Maar je weet het niet he? Het blijft toch even opletten.

Het schutten bij Den Oever was weer even een dingetje omdat het toch wel druk was, en er in die drukte al gauw weer een jachtje dwars in de sluis lag. Helaas kon ook niet iedereen meteen mee, dus ons konvooi werd in tweeën gesplitst. Buitengaats was het genieten van de prachtige omstandigheden. Wat een topdag. We maakten er een supermooi tochtje van, we maakten nog wat mooie foto's van de nieuwe veerboot van de TESO, de Texelstroom. maar al veel te gauw moesten we koers zetten naar de KMJC te Den Helder. Daar lagen we knus met alle schepen bij elkaar. Vanwege het heerlijk weer besloten sommigen om even te gaan zwemmen in de haven.



Spoedig scharrelden de leden over de steiger op zoek naar het ontbrekende stukje vlag. De opdracht was, vorm met de stukjes seinvlag 1 hele vlag. Ruilen met de anderen was derhalve noodzakelijk. Ook leuk en slim bedacht, want zo heb je, als nieuwkomer, meteen contact met elkaar. Het lukte ons helaas toch niet om het laatste stukje te vinden. We zochten troost tijdens de steigerborrel, waar we ook weer kennis maakten met de andere leden. Wat een gezelligheid. Sommigen speelden een potje Kubb op de wal. Wij besloten een blauwe hap te scoren in het restaurant. Dat deden we gezellig samen met Cees en Anja van de Twinkle. Na deze heerlijke maaltijd gingen we retour boot en na niet heel erg lang, voelden de oogleden wat zwaar. Te kooi dus! Morgen een mooi tochtje voor de boeg!



### Dag 3

#### DEN HELDER – AMSTERDAM

Wat is het toch heerlijk om met een stralend zonnetje wakker te worden. Er was al flink wat bedrijvigheid in het haven kommetje. De schepen werden zeilklar gemaakt en langzaamaan raakte het havenkommetje leger en leger. Rond de klok van 9 uur ronden we Den Helder en maakten we nog wat foto's van Lange Jaap, de vuurtoren van Den Helder. Door de oostenwind, was er weinig deining, we kregen steeds meer stroom mee, dus de ETA van 14:00 uur tussen de pieren van IJmuiden moest wel lukken. Voor ons was dit de eerste keer dat we het traject Den Helder-IJmuiden zeilden. Dus ook dat kunnen we weer van het wensenlijstje schrappen. Het was wel meteen een supermooi tochtje. Ook fijn was het dat het windje steeds meer aantrok, zo konden we heerlijk zeilen en proberen de andere schepen, waarvan sommigen ver voor ons lagen, in te halen. Dat competitiegevoel zit nou eenmaal in het systeem he?



Bij de sluis moesten we even wachten, maar eenmaal in de sluis was het schutten ook zo gebeurd. Op naar Amsterdam. Zo omstreeks 'beer o'clock' meerden we af in de Marina Amsterdam. Het was er een komen en gaan van voornamelijk motorsloepjes, want, zo blijkt, restaurant Loetje is een populaire bestemming bij het motorboten plebs. We zagen dat Jan en Stef wederom binnen werd gesleept en nog steeds motorstoring hebben.

Al gauw deden we weer mee aan de steigerborrel. Ook hier weer gezelligheid troef. Een enkeling probeerde nog de seinvlag compleet te krijgen. Ik heb me op het kleurwerk gestort en o, ja, er moest ook nog een logo ontworpen worden. Nou, daar waren wij het al snel over eens. Het zonnetje in onze scheepsnaam moest het worden. Weer een opdracht klaar. Resteert nog een coupletje schrijven, een puzzel maken en vragen beantwoorden. Maar dat doen we morgen!

## 27 MEI

---

### Dag 4

#### AMSTERDAM – BROEKERHAVEN

Na het ontbijt maakten we d'Hélios vaarklaar. Zo gauw we los konden, klonk het "Let Go" en zochten we snel de overkant van het vaarwater op. Er was weer genoeg te zien onderweg, helaas hadden grotendeels de wind tegen. Dus het fokje bleef op de rol. Het blijft altijd een kwestie van alert zijn op alles wat varen kan op het Noordzeekanaal. Van alle kanten lijken de zeeschepen, binnenvaart, pleziervaart en flink wat veerpontjes voorbij- of voorlangs te komen. Nadat ook dit traject goed verlopen was, konden we net niet meer mee in een schutting door de Oranjesluis. Even wachten dan maar op de volgende schutting. Na de sluis ook weer 20 minuten wachten op de Schellingwouderbrug. Maar daarna kon eindelijk de motor uit en zeilden we al opkruisend op het blauwe hoofd af. Daarna was het een kwestie van de stuurautomaat instellen en koffie zetten. Dat hadden we wel weer verdiend na al die drukte op het Noordzeekanaal. Het volgende lange rak voerde ons langs het Paard van Marken richting de Marker Wadden, dat hadden we nog niet van dichtbij bekeken en was even de moeite waard. Pas daarna zetten we koers naar Broekerhaven. Het was flink warm en we wilden eigenlijk wel zwemmen

.

Maar nee, eerst het coupletje op "Daar was laatste een meisje loos" af maken. Puf, wat een gedoe. Moet je je hersens nog kraken terwijl je eigenlijk liever voor Pampus in het zonnetje ligt. Maar het resultaat mocht er zijn, vonden wij zelf.

Uiteindelijk meerden we dan toch af in Broekerhaven. Zwemkleding aan en plonsen maar. De opblaasbal bood plezier en het water verkoeling. Wat was dat lekker. Daarna ons weer even wat toonbaar gemaakt en met de laatste blikjes bier naar de steigerborrel. Vanuit een schaduwrijk plekje klonk er gezellige muziek op tussen de borrelende Kreupelaars.



Maar het werd tijd voor het buffet, niet voordat er eerst gezongen werd voor het paar dat vandaag hun 50-jarig huwelijksfeest viert. Er werd gedanst op doedelzakmuziek, de sfeer zat er al goed in. Het buffet wat bestond uit heerlijk tapas, smaakte voortreffelijk.



Na het buffet werd het tijd voor de bonte avond. Eén voor één riep Thijs een scheepsnaam op en dan was het de bedoeling dat je onder begeleiding van de trekszakmuziek je coupletje ten gehore bracht. En ja hoor; ook de bemanning van d'HÉLIOS kwam aan de beurt. Ik verslikte me even in de

toonhoogte van Ron, want een lage bes haal ik echt niet, (hij ook niet overigens) en probeerde dit te herstellen door het met een kopstem nog een soort van tweestemmig te maken;

*"Carrie gooit de trossen los,*

*Er wappert een vla-ag,*

*maar niet aan een sta-ag,*

*Vanaf de kade gaan we los,*

*Met onze zeilboot d'HÉLIOS"*

Zo dat was er uit, we geven ons voorlopig maar niet op voor "The Voice of Holland"; Ik vond het wel hilarisch om alle coupletjes van de anderen te horen. Wat zijn de mensen toch creatief en muzikaal. Thijs en Gré hadden zelfs meerdere coupletjes gemaakt en zongen er vrolijk op los.

Na al dat zingen moesten de kelen weer gesmeerd worden, de havenmeester had het er maar druk mee. Maar het was erg gezellig. Willem had ook nog een leuk spelletje waar je een lekker flesje wijn mee kon winnen. Zo'n slordige 33 voorwerpjes verpakt in met rijst gevulde zakjes moest je op de tast zien te raden. Dat viel niet mee! Het hield eenieder een behoorlijke tijd bezig.

Uiteindelijk vloog de avond om, het laatste rondje werd geschonken en eenieder ging weer aan boord voor de nacht.



### Dag 5

#### BROEKERHAVEN – ANDIJK

Aan al het mooie komt een eind. Zo ook aan dit Hemelvaartweekend. Maar niet nadat we onder de bezielende leiding van Anita nog een Yogales hebben gedaan met een aardig koppeltje Kreupelaars.

Na de laatste zonnegroet nog een mediteermomentje .....

..... en toen was het echt toch echt klaar en konden we op vertrek. Wat een leuke les was dit.

Onder dankzegging aan de havenmeester voeren we naar de sluis. Het schutten verliep vlot, de reis terug naar Andijk ook. Het was een heerlijke dag, met een lekker zeilwindje, dus met een ommetje zetten wij uiteindelijk toch ook maar koers richting Andijk. Keurig op tijd in de haven, want om 15:00 uur volgt de uitslag van de wedstrijd. Want wie heeft er nu het beste zijn of haar monsterboekje gevuld en heeft alle andere opdrachten ook volbracht?

Het verbaasde ons zeer, dat d'HÉLIOS de eerste prijs in de wacht sleepte. Wat een pret! Gaan we ook nog met de hoofdprijs naar huis. Nou die stroopwafels en dito drankje gaan er prima in hoor.

Na alle plichtplegingen sloot Jan het rondje NH 2017 af door te mede te delen dat hij, samen met het team, volgend jaar opnieuw de organisatie willen gaan verzorgen. Top!

Bij dezen willen wij dankzeggen aan de prima organisatie en hopen er volgend jaar ook weer bij aanwezig te kunnen zijn.

Ron en Carrie – d'HÉLIOS

