

Verslag van de SPRET wedstrijd 2016

Het was weer zo ver, het laatste weekend van sept. word de SPRET gevaren.

Deze keer deden 15 boten mee en was de inschrijving natuurlijk op de vrijdag avond tijdens het palaver in het clubhuis van de Kreupel.

Daar werden we ontvangen met een heerlijk kopje koffie van Anjo Zwartkruis, waarna wij geïnformeerd werden over de wedstrijd van zaterdag.

We werden verdeeld met een zijde lintje in de rode groep en de groene groep en werd er verteld dat we bij de boeien waar een emmer aan was een formulier, met zelf ingevulde punten, in moesten doen. Bij de laatste boei zaten twee emmers een om een formulier in te doen en de andere emmer zat de eind bestemming.

Alle punten werden dan opgeteld en de groep met de meeste punten zou verliezen.

Wat een dilemma, als je te kort punten er op schreef was het niks maar als je er te veel op zou schrijven viel jouw groep af.

Ook werd er verteld dat we zoals gebruikelijk een nautische vragenlijst zouden krijgen met vragen die niet op internet te vinden zijn.

Zaterdagochtend konden we de bescheiden, die in de gebruikelijke WERU tas

zaten, in ontvangst nemen en hard hollend naar de boten om dit allemaal te lezen.

Vervolgens moesten we naar de KG bij Enkhuizen varen en dan pal oost daar konden we drie boeien vinden met een emmers er aan.

De Iris was het eerst en vond de boei zo mooi dat hij op sleeptouw werd genomen, toen de andere boten kwamen was het zoeken naar de eerste boei.

Gelukkig was de Fidelta er om ons te verwijzen naar boei 2 en 3

Daar volgde een ware strijd om de boei naast de boot te krijgen om het formulier er in te doen. Bij velen werd het met meerdere pogingen volbracht.

Wat bleek, we moesten naar Urk toe.

Met een mooi half windje van 15 tot 25 kn. vlogen we die kant op, heerlijk zeilweer.

Aangekomen mochten we aan een stijgen aan de voorkant liggen, wat later op de avond niet zo prettig was door de wind die zo de haven in kwam.

Om 16 uur startte de steigerborrel, deze was weer goed verzorgd door Bart Bot, alwaar de belevingen konden worden uitgewisseld over deze wedstrijd.

De wedstrijdleiding had een restaurant gevonden aan de haven, daar gingen we rond 18.30 uur heen.

Er was voor ons een mooie lange tafel neer gezet en we konden de bestelling opgeven wat we wilden eten, vis of vlees was de keuze.

Aan het eind van het drie gangen menu, wat heerlijk gesmaakt had, werden onder luid applaus de prijzen uitgereikt door Hans van der Heiden.

Met spanning hoorden we de resultaten aan en een ieder dacht ik ben de beste maar wat bleek de meeste vielen af de derde prijs ging naar Gerard Hoornweg met de Alegriá de tweede prijs ging naar Rik de Vries met de L'Ocean Blessé

toen kwam de eerste prijs die mij, Ruud Hahnen, ten deel viel.

Eindelijk na jaren op de tweede en derde plaats te hebben gestaan dan toch nog heel blij met de eerste plaats, Yes. Het was een mooi cadeau en natuurlijk de wisselbeker.

Helaas, men was deze in het clubhuis vergeten mee te nemen.

Er werd nog lang na gekletst op de verschillende boten en besproken wat men dan toch fout had.

De zondag, na een onrustige nacht, ging ieder op eigen gelegenheid naar huis met een voldaan gevoel.

Ik wil dan ook als winnaar van de eerste prijs de wedstrijdcommissie, Hans van der Heiden en Bart Bot hartelijk danken voor deze geweldige SPRET 2016.

Zwaaiende groet Ruud Hahnen vanaf de Hurlevent

